

Soms valt een mens van de ene verrassing in de andere, zo overkwam het mij weer eens. Mijn papa zei altijd "Leerr eerst je eigen land kennen voor je naar ergens anders trekt. Weerom moet ik hel gelijk geven. x aantal jaren zijn wij op vakantie geweest naar Amerika, het land van de cowboys en de rodeo's. en wat blijkt? Ja hoor, in ons eigenste kleine landje hebben we net hetzelfde, cowboys en rodeo's...wij hebben ze gevonden en willen jullie graag meenemen in deze wereld vol passie, plezier en hard werken.



Hallo William Junior Dougan, hoe heb je het liefst dat wij jou aanspreken?

Voor mij is dat gelijk, er zijn mensen die mij William noemen, anderen zeggen dan junior tegen mij en de rest spreekt mij aan als Dougan of junior Dougan, maakt niet uit.

Ik veronderstel dat jouw papa hier mee begonnen is?

Ja mijn papa met mijn grootvader eigenlijk, omdat mijn papa werkte in Bobbejaanland, het attractiepark hier vlakbij toen hij 17 jaar was. Daar kwam in de zomer een Amerikaanse rodeo groep shows geven, en omdat ons papa zeer goed kon Engels praten. Hij was Engels opgevoed want mijn grootvader kwam uit Ierland en een de manager van die show had dat gezien en gehoord, vroeg om de show mee te organiseren en in te staan voor de vertaling van het Engels naar Nederlands. Nadien zei hij tegen papa dat, als hij goesting had, hij mocht meerijden en zo is hij begonnen rodeorijden met paarden en stieren. Hij bleek er echt talent voor te hebben en nadien werd hem, weerom door die manager, gevraagd om mee te gaan naar Amerika om daar een toekomst op te bouwen maar hij kon mijn grootvader niet goed achterlaten. Dan zei mijn grootvader tegen hem: "als ge hier blijft dan maak ik hier voor U een ranch, en zie 40 jaar later zijn we er nog. Wij waren de eerste ranch in België, nu zijn er ongeveer 10 in België die aan western rijden doen.

Is je vader dan direct begonnen met shows te geven of hoe evolueerde dat verder?

Eigenlijk is dat begonnen, tijdens die shows in Bobbejaanland had hij veel gezien en daarmee begon hij te experimenteren en zelf ideeën te bedenken. En op een dag was

hij zoiets aan het proberen en zotte dingetjes te doen, en een gepensioneerd mens had dat gezien. En die zei tegen mijn vader: "moest ik nu volgende week met een bus bejaarden naar hier komen, zou je dan een show kunnen geven?" dat was dus de eerste keer en zo is dat blijven groeien en verder groeien.

Is hij dan uiteindelijk nog naar het buitenland geweest?

Ja hoor, nu nog altijd organiseert hij trips naar Wyoming om te gaan rijden, hij nam toen 10 mensen van hier mee naar een ranch gedurende 10 dagen om met paarden koeien te gaan drijven in de prairies van Wyoming. Dat heeft hij veel gedaan en ook meegedaan aan competities, bullriding competities, dat is met stieren of saddle drone met een zadel op wilde paarden en zo van alles.

Dus, dan ben jij geboren en ik denk dat je er in zit van kleins af...

Inderdaad, ik was amper twee maanden oud toen mijn papa mij meenam in zijn armen op het zadel. Naast het paardrijden ben ik dan ook gaan voetballen, ik heb dat zo'n beetje geprobeerd te combineren, maar nu de laatste jaren heb ik mij echt toegelegd op het paardrijden en bullriding.

In hoever beheerst dat jou leven?

100 procent daar draait alles om eigenlijk. Wij gaan niet ergens anders gaan werken om dan samen nog wat cowboytje te spelen. Wij hebben werknemers, want alleen kunnen we dat niet meer doen. Dit is ons werk, full-time, want de westernwereld is echt aan het groeien en we geven dagelijkse lessen van kleine kinderen tot mensen met een handicap komen hier. We bieden basislessen aan, maar ook barrelrace leren we aan, polebending, trickriding en technieklessen voor gevorderden, ook roping en rodeo, kortom iedereen die iets wil doen met paardrijden kan hier zijn eigen wel komen amuseren. Het is niet zo, wanneer hier komt rijden en je kan alleen maar meerijden met een basis les, stap, draf en galop, neen, een keer dat je de basis heb gehad kan je hier doen wat graag wilt doen.



Vertel eens hoe jou dag eruitziet...

Het eerste wat we doen is de stallen gaan uitmesten, dat gebeurt elke dag, nadien instrooien en water geven. Dan, in de zomer gaan we, met de mensen veel gaan buitenrijden in de bossen, dan wat lessen geven. In de zomer hebben we meer buitenritten, het varieert veel en eigenlijk is een dag nooit hetzelfde en ook nooit saai. In de winter komen de mensen meer lessen rijden, binnen want dan kunnen we niet buiten. Maar het volk blijft altijd komen.

Van alles wat je hier voorstelt, wat heeft jouw voorkeur?

Ik heb mij voornamelijk toegelegd op bullriding. Ik ga dit jaar in Mei naar Amerika om deel te nemen aan de professionele reeks van bullriding. Ik ga proberen Europa een beetje op de kaart te zetten in die wereld, en hopelijk gaat dat lukken.

Je vertelt mij dat je echt als een cowboy opgegroeid bent, heb je nooit geen problemen gehad op school? Nee, ze vonden dat tof, ik heb er nooit moeilijkheden van ondervonden, maar ik ben ook altijd hier in de buurt naar school gegaan en was deze ranch tamelijk gekend.

Hoe groot is deze zaak eigenlijk geworden...

Mijn vader vertelde mij altijd dat hij gestart is met 1 piste, vier paarden en één zadel. Als mijn papa zijn zadel aan de klant moest geven dan moest zonder zadel rijden. Zo is dat begonnen, nu is dat toch wel groot geworden. Er zijn hier ook paarden van eigenaars, die hun paard hier op stalling brengen, we hebben ook onze eigen paarden die we verhuren en als je hier komt en je wil meerijden dan kan je dus hier een paard huren. De meeste paarden die wij hebben zijn quarters, die zijn het meest geschikt om te doen wat wij willen doen met paarden. Die zijn slim en kunnen goed getraind worden, die zijn meestal koel in het hoofd. Wij geven veel shows met muziek en licht effecten en die zijn heel koel en die kunnen daar beter tegen dan de andere paardenrassen.

Jullie geven dus shows, waar zijn jullie al geweest met jullie show?

Om een paar te noemen, de jumping in Zandhoeven, de

dag van het paard in het Zilvermeer in Mol. Overal eigenlijk, we geven tussen de 10 en 15 shows in België en Nederland en dan twee grote shows hier op de ranch, de kerstshow en nog een spring rodeo in de lente.

Wanneer jullie een show organiseren is dat met muziek en alles erop en eraan??

Tijdens onze shows, onze shows gaan door in de binnens piste en daarnaast hebben we dan ook een grote tent staan waar nadien nog concerten zijn en een dj komt spelen. Ik hou ook van deze muziek, ik ben vooral een fan van Garth Brooks en ook de minder gekende country, de niet-commerciële country zou ik zeggen.

Ik hoor eigenlijk alles graag, ik kan hier voorbeeld ook perfect hiernaar een party gaan en staan dansen op elektronische muziek, ik sta voor alles open. Maar toch, ons papa die was destijds verzot van country en toen die mij naar school bracht of kwam halen, dan stond er altijd countrymuziek op. Je groeit daarmee op, ons mama die houdt van rockmuziek, dat hoor ik ook graag.

Ook als ik uitga, ben ik meestal country gekleed. Natuurlijk als ik naar een discotheek ga, dan mag je niet binnen met een hoed... maar ja, ik loop altijd zo **Doen jullie buiten die twee shows hier ook wedstrijden?**

Ja, we hebben een buckle competitie, in de westernwereld is de grootste prijs is geen geld dat je kunt winnen maar de

buckles, dat zijn de echte trofeeën. We hebben dus zes wedstrijden op een jaar, die tellen allemaal mee voor de punten en dan tijdens de kerstshow is de finale. En wie op het einde van het jaar de meeste punten heeft, elk in zijn categorie, ontvangt een buckle en dat draag je heel je leven mee.

Hoe maken jullie hiervoor reclame?

Mond aan mondreclame, posters en vooral social media, daar zijn we er erg in gegroeid en we hebben ook een facebook pagina Gispsy horses ghr, daar hebben we bijna 5000 likes op. We maken ook filmpjes van onze shows, zo van een twee drie minuten en een maand voordat we een show hebben zetten we dat online. Dan zitten de mensen weer op hun honger en zijn benieuwd van wat ze nu weer zullen te zien krijgen.



Op onze laatste show hadden we hier elf verschillende nationaliteiten te gast en dat komt dan vooral door persoonlijke contacten. Wij zijn vorig jaar naar Brazilië moeten gaan om mee te doen aan een wedstrijd en daar hebben we veel contacten gemaakt. Dan, ons papa is met het Belgisch team van de barrelrace, hij is daar trainer van, ook mee naar Brazilië moeten gaan. En volgend jaar gaat hij naar Panama, dus zo leren wij veel mensen kennen wereldwijd. Ons papa heeft ook nog veel contacten van vroeger, toen hij in Amerika ging gaan rijden en zo is dat blijven groeien.



Jullie ranch ziet er ook echt Amerikaans uit, mag ik dat zeggen?

Jazeker, in het begin had het nog iets meer een Engelse stijl, omdat mijn grootvader dus van Ierse afkomst was. Toen deden we hier ook meer dressuur en jumping en western erbij, maar nadien is dressuur en springen weggevallen en is het puur western geworden.

Het verwonderd mij een beetje dat er hier in België zoveel interesse leeft onder de mensen voor het volgen van lessen in alles wat jij opsoemt...

Ja, dat kan in het weekend variëren van dag tot dag, maar het aantal mensen die komen, het zijn er behoorlijk veel. Wij motiveren ook de mensen die bij ons lessen komen nemen en die een goed niveau bereiken laten wij ook meerijden in onze shows. Dat is motivatie, als jij vb. hier de eerste keer aankomt en jij komt barrel racen en je vind dat plezant, en je bent een heel jaar aan het rijden en lessen volgen en we zien u groeien, dan durven wij zeggen van als je goed traint dan mag je volgende maand meerijden in onze show. In een normale show doen ongeveer 30 tot 35 mensen mee, en iedereen doet mee in het onderdeel dat hij het best onder de knie heeft of het liefst doet, enkelen doen mee in meerdere categorieën.

Leg eens uit voor onze lezers wat die termen als barrelrace, polebending en dergelijke betekenen...

Barrelrace is eigenlijk een rodeo event speciaal voor de vrouwen, vroeger was er echt alleen bullriding en saddlebronc, dat is met de wilde stieren en wilde paarden. Vroeger mochten de vrouwen daar niet aan meedoen in Amerika en toen hebben we hier beslist om hier iets maken voor ons eigen en toen hebben ze barrel racen ontworpen. Dat is een race rond olietonnen, dus er staan 3 tonnen en dan moeten ze om het snelst het parcours afleggen en dus de rapste wint.

Dan heb je nog polebending, dat is een slalom heen en weer tussen 6 kegels, tussen elke kegel is er een afstand van 5 meter en deze staan in rechte lijn na elkaar.

Dan hebben we nog trickriding, dat spreekt voor zich, dat

zijn stunts te paard, zo spectaculair mogelijk. Dan doen we ook nog een Carrousel, daar openen we ook al onze shows mee, dat is 10 ruiters elk met een Amerikaanse vlag en rijden wij een speciaal patroon dat mooi is om naar te kijken voor het volk.

En dan hebben we nog veel van die ludieke spelletjes, en dat is misschien nog het leukst om naar te kijken. Bv. Een bootrace, 8 ruiters en die moeten elk 1 ruiterslaars afgeven aan een persoon. Deze legt alle laarzen samen op één hoop op het einde van de arena, dan wordt een startschot gegeven en dan moeten ze om ter snelst naar die botten rijden, van hun paard springen en die bot terug aantrekken en terugkomen... heel plezant voor het publiek om naar te kijken. Pure entertainment eigenlijk!

Doen jullie ook mee aan internationale wedstrijden in Amerika?

Ja, nu dit jaar ga ik in Mei naar Amerika met een vriend van mij, Kevin Dauwe en een Fransman naar ginder om rond te trekken met de auto. En dan gaan we rondtrekken van rodeo naar rodeo doorheen Amerika en hopelijk genoeg punten bij elkaar rijden om te kunnen meedoen aan de finales.

Dat is mijn doel en ik ben daar op gefocust voor 2017 mijn reis naar Amerika van Mei tot eind Juli. Ik streef ernaar om de eerste Europeaan te worden die in de National Finals rodeo terecht komt in de categorie bullriding. Dus in Amerika heb je de PRC, dat is de Professional Rodeo Cowboy Association, dat is vooral in de zomer, van Mei tot September zijn er heel veel rodeo wedstrijden en daar wil ik aan meedoen. Per rodeo dat je wint krijg je een geldprijs en de top 15 die het meeste geld heeft verdiend mag in december meedoen aan de National Finals in Las Vegas.



maar dat is alleen de top 15 van de wereld. Dus ik hoop nu goed te trainen en daar veel te gaan rijden zodat ik op een bepaald niveau geraak en dan tegen mijn 25ste verjaardag zou ik die top 15 graag willen halen, ik ben nu 20 jaar, dus dat moet te doen zijn, hopelijk sneller maar we moeten realistisch zijn want dat is echt niet gemakkelijk. Zeker niet als Europeaan, maar nu gaan we dit jaar ons proberen in te werken en veel contacten te leggen.

Ik wil daar zover in gaan als het mogelijk is, maar dit is fysiek een heel zware sport, en dat vergt veel van je lichaam. Tot een leeftijd van 35-36 jaar is dat haalbaar om dat te blijven doen, je moet er echt het maximum uithalen in die korte tijd. We zullen wel zien hoe het loopt, we zullen er alles aan doen om ver te geraken.

Hoeveel uren per dag moet je daarvoor trainen, want dit vraagt toch een goede voorbereiding...

Constant eigenlijk, want je moet fysiek een heel sterk lichaam hebben, want hoe goed je eigenlijk ook rijdt, je gaat altijd vallen. Je moet 8 seconden blijven zitten, maar na dit aantal seconden val je toch. Dus je lichaam moet atletisch zijn, want een atletisch lichaam kan veel meer verdragen. Wanneer je een zwak lichaam hebt is de kans op kwetsuren veel groter, als je gekwetst zijn kan je niet rijden en wanneer je niet kan rijden kan je ook geen punten binnenhalen.

Je moet dus zien dat je fit blijft zowel fysiek, als balans training en echte training, we trainen hier elke zaterdag op echte stieren. Het stopt dus niet, je moet er continue mee bezig zijn. Het belangrijkste is nog mentaal tegen opgewassen zijn, want het is heel intimiderend om daarop te stappen. Als je er mentaal niet klaar bent, dan bent ge op voorhand al verloren. Je moet eens je erop zit, moet je altijd denken, wat er ook gebeurt, ik val hier niet af. Je moet



in jezelf geloven want het is per slot een gevaarlijke sport, dus moet je er voor 100 procent achterstaan in wat je doet en dat is het belangrijkste van allemaal.

Worden jullie nooit beschouwd als zijnde:” daar heb je weer die cowboys?”

Dat weet ik niet, daar trekken wij ons niet veel van aan. Waarschijnlijk wel, je weet dat nooit, het is al hard geminderd. Het is waarschijnlijk omdat ze dat in België niet gewend zijn, zijn ze meestal heel sceptisch wat we doen met die beesten. Maar we hebben al zoveel mensen die daar een slecht gedacht over hadden, uitgenodigd om te zien wat we doen en die hebben nadien ook door dat er daar helemaal niets mis mee is. Het is allemaal diervriendelijk wat we doen.

Een dier die niet goed verzorgd wordt kan ook niet presteren, daar wordt allemaal goed voor gezorgd.

Je hebt sinds kort een vriendin, gaat die daar in mee, in jouw levensstijl?

Ja, ze is een jumping rijdster, haar familie doet wat met jumpingpaarden, maar nu sinds ze mij heeft leren kennen komt ze nu ook elke week mee barrel racen, Ze heeft zich ook al cowboyboots nu, dus, ze is aan het overschakelen...

Hoe kunnen de mensen die interesse hebben zich hier aanmelden?

Ze kunnen ons vinden via Facebook of telefonisch, maar ze kunnen hier gerust naartoe komen en komen meerijden. Er zijn heel veel gewone mensen die hier komen rijden of iets komen drinken voor de gezelligheid.

www.gipsyhorsees.com

Tekst: Kaat Vandewoude

Foto's: Luc Hillaert

Willam Junior Dougan